

VOORSCHRIFTEN DER KERK DISCIPLINE

ARTIKEL VIII LEIDRAAD VOOR LEDEN

Een Regel voor Beweegredenen en Handelingen.

PARAGRAAF 1. Noch vijandschap noch louter persoonlijke gehechtheid mag de drijfveer zijn voor de beweegredenen en handelingen van de leden van De Moederkerk. In de Wetenschap bestuurt alleen de goddelijke Liefde de mens, en een Christian Scientist weerspiegelt de tedere liefelijkheid van Liefde in het berispen van zonde, in ware broederlijkheid, barmhartigheid en vergevengezindheid. De leden dezer Kerk behoren dagelijks te waken en te bidden om bevrijd te worden van alle kwaad, van verkeerdelijk voorspellen, oordelen, veroordelen, raadgeven, beïnvloeden of beïnvloed te worden.

God

Gulden tekst | Jozua 1:9

. . . de Heere, uw God, is met u alom, waar gij heengaat.

Om beurten te lezen | Psalmen 5:2–4; 68:5–7, 18–20, 33 1 Kronieken 29:11, 13

2 O Heere, neem mijn redenen ter ore; versta mijn overdenking.

3 **Merk op de stem van mijn geroep, o mijn Koning en mijn God! Want tot U zal ik bidden.**

4 Des morgens, Heere, zult Gij mijn stem horen; des morgens zal ik mij tot U richten, en wacht houden.

5 **Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam . . .**

6 Hij is een Vader der wezen, en een Richter der weduwen; God, in de woonstede Zijner heiligheid.

7 **. . . God, Die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert, die in boeien gevangen zijn . . .**

18 Gods wagens zijn tweemaal tien duizend, de duizenden verdubbeld. . . .

19 **Gij zijt opgevaren in de hoogte; Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd . . .**

20 Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons. Die God is onze Zaligheid.

3 **Gij koninkrijken der aarde, zingt Gode; psalmzingt de Heere!**

11 Uw, o Heere, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit; want alles, wat in de hemel en op de aarde is, is het Uwe: Uw, o Heere, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles.

13 **Nu dan, onze God, wij danken U, en loven de Naam Uwer heerlijkheid.**

De volgende aanhalingen vormen onze preek:

De Bijbelsectie 1**1 | Ps. 95:1, 2**

- 1 Komt, laat ons de HEERE vrolijk zingen; laat ons juichen de Rotssteen van ons heil.
- 2 Laat ons Zijn aangezicht tegemoet gaan met lof; laat ons Hem juichen met psalmen.

2 | Ps. 14:1 De (tot God)

- 1 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God.

3 | Jer. 24:7 Ik

- 7 ... Ik zal hun een hart geven om Mij te kennen, dat Ik de HEERE ben; en zij zullen Mij tot een volk zijn, en Ik zal hun tot een God zijn; want zij zullen zich tot Mij met hun ganse hart bekeren.

4 | Jer. 9:23, 24

- 23 Zo zegt de HEERE: Een wijze beroeme zich niet in zijn wijsheid, en de sterke beroeme zich niet in zijn sterkte; een rijke beroeme zich niet in zijn rijkdom;
- 24 Maar die zich beroemt, beroeme zich hierin, dat hij verstaat, en Mij kent, dat Ik de HEEREben, doende weldadigheid, recht en gerechtigheid op de aarde; want in die dingen heb Ik lust, spreekt de HEERE.

5 | Jer. 29:11–14 (tot 1e Heere)

- 11 Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geef het einde en de verwachting.
- 12 Dan zult gij Mij aanroepen, en heengaan en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen.
- 13 En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.
- 14 En Ik zal van u gevonden worden, spreekt de HEERE,

Wetenschap en Gezondheidsectie 1**1 | 596:3 | Verklarende Woordenlijst**

Heidendom en agnosticisme mogen de Godheid als „de grote onkenbare” aanduiden, maar Christian Science brengt God veel nader tot de mens en doet Hem beter kennen als de Alles-in-alles, die voor altijd nabij is.

2 | 275:14, 30 | De Wetenschap van het Zijn

Geest, Leven, Waarheid en Liefde vormen één geheel — en zijn de Bijbelse namen voor God. Alle substantie, intelligentie, wijsheid, zijn, onsterfelijkheid, oorzaak en gevolg behoren aan God. Dit zijn Zijn eigenschappen, de eeuwige openbaringen van het oneindig, goddelijk Beginsel, Liefde. Geen wijsheid is wijs dan Zijn wijsheid; geen waarheid is waar, geen liefde is lieflijk, geen leven is Leven, dan die van God zijn; er bestaat geen ander goed dan het goede, dat God schenkt.

Het ware begrip van God is geestelijk. Het ontnemt het graf zijn overwinning. Het vernietigt het valse zinnengetuigenis, dat onze gedachten misleidt en dat op andere goden wijst, op andere zogenaamde machten, zoals de stof, ziekte, zonde en dood, als stonden die boven of tegenover de ene Geest.

3 | 283:1 | De Wetenschap van het Zijn

Naarmate stervelingen Geest gaan begrijpen, laten zij het geloof los, dat er buiten God enig waar bestaan is.

4 | 596:15 | Verklarende Woordenlijst

Het licht, dat de Wetenschap uitstraalt, geeft ons een begrip van de nietsheid van dwaling en toont, dat de geestelijke bezieling van Liefde en Waarheid de enig juiste voorbereiding is om in te kunnen gaan in de tegenwoordigheid en de macht van de Allerhoogste.

De Bijbelsectie 2**6 | Num. 23:19**

19 God is geen man, dat Hij liegen zou, noch een mensenkind, dat het Hem berouwen zou; zou Hij het zeggen, en niet doen, of spreken, en niet bestendig maken?

7 | Mal. 3:6 *Ik (tot veranderd)*

6 ... Ik, de HEERE, word niet veranderd;

8 | Jes. 51:4, 7 (tot is)

4 Luistert naar Mij, Mijn volk! en Mijn lieden, neigt naar Mij het oor! want een wet zal van Mij uitgaan, en Ik zal Mijn recht doen rusten tot een licht der volken.
7 Hoort naar Mij, gij, die de gerechtigheid kent, gij volk, in welks hart Mijn wet is!

9 | Jes. 40:18, 19, 25

18 Bij wie dan zult gij God vergelijken, of welke gelijkenis zult gij op Hem toepassen?
19 De werkmeester giet een beeld, en de goudsmid overtrekt het met goud, en giet er zilveren ketenen aan.
25 Bij wie dan zult gij Mij vergelijken, die Ik gelijk zij? zegt de Heilige.

10 | 1 Joh. 4:8 *2e God*

8 ... want God is liefde.

Wetenschap en Gezondheidsectie 2**5 | 302:27–28 | *De Wetenschap van het Zijn***

God is Liefde. Hij is daarom het goddelijk, oneindig Beginsel, Persoon of God genaamd.

6 | 116:29 | *Wetenschap, Godgeleerdheid, Geneeskunde*

Zoals de woorden *persoon* en *persoonlijk* in het algemeen en in onwetendheid worden gebruikt, geven zij dikwijls, wanneer zij voor de Godheid worden gebezigd, aanleiding tot verwarde en verkeerde opvattingen omtrent de Godheid en omtrent wat deze van de mensheid onderscheidt. Indien de term persoonlijkheid, met betrekking tot God, oneindige persoonlijkheid betekent, dan *is* God de oneindige *Persoon* — in de zin van oneindige persoonlijkheid, maar niet in de lagere zin. Een oneindig Gemoed in een eindige vorm is een volstrekte onmogelijkheid.

7 | 117:7–10 | *Wetenschap, Godgeleerdheid, Geneeskunde*

Christian Science kent aan het Opperwezen of aan Zijn manifestatie geen stoffelijke natuur en betekenis toe; alleen stervelingen doen dit.

8 | 13:21–32 | *Gebed*

Als wij tot God bidden als tot een lichamelijk persoon, dan zal dit ons beletten de menselijke twijfels en angsten, die met zo'n geloof samengaan, los te laten en kunnen wij de wonderen niet bevatten, die de oneindige, onlichamelijke Liefde, voor wie alle dingen mogelijk zijn, tot stand heeft gebracht. Door menselijke onwetendheid omtrent het goddelijk Beginsel, Liefde, wordt de Al-Vader als een lichamelijk schepper voorgesteld; dientengevolge beschouwen de mensen zich als enkel fysiek en verkeren zij in onwetendheid omtrent de mens als Gods beeld of weerspiegeling en omtrent het eeuwig, onlichamelijk bestaan van de mens.

9 | 140:27–30, 31 | *Wetenschap, Godgeleerdheid, Geneeskunde*

De Christian Science God is de universele, eeuwige, goddelijke Liefde, die niet verandert en geen kwaad, ziekte of dood veroorzaakt. In den beginne schiep God de mens naar Zijn, Gods beeld, maar stervelingen zouden de voortbrengers van de mens willen zijn en God naar hun eigen, menselijk beeld willen maken. Wat is de god van een sterveling anders dan een verheerlijkt sterveling?

10 | 576:32–5 | *De Openbaring*

Dit menselijk begrip van de Godheid maakt plaats voor het goddelijk begrip, evenals het stoffelijk begrip van persoonlijkheid plaats maakt voor het onlichamelijk begrip van God en de mens als het oneindig Beginsel en de oneindige idee — als één Vader met Zijn wereldgezin, bijeengehouden in het evangelie van Liefde.

De Bijbelsectie 3**11** | Ps. 139:1 Heere, 7–11

- 1 HEERE! Gij doorgrondt en kent mij.⁷ Waar zou ik heengaan voor Uw Geest en waar zou ik heenvlieden voor Uw aangezicht?
- 8 Zo ik opvoer ten hemel, Gij zijt daar; of bedde ik mij in de hel, zie, Gij zijt *daar*.
- 9 Nam ik vleugelen van de dageraad, woonde ik aan het uiterste der zee;
- 10 Ook dáár zou Uw hand mij geleiden, en Uw rechterhand zou mij houden.
- 11 Indien ik zeide: De duisternis zal mij immers bedekken; dan is de nacht een licht om mij.

12 | Gen. 28:1 Izak (tot 2e hem), 2 (tot Bethuël), 10–13, 15, 16

- 1 Izak riep Jakob, en zegende hem; en gebood hem, en zeide tot hem: 2 Maak u op, ga naar Paddan-Aram, ten huize van Bethuël,
- 10 Jakob dan trok uit van Ber-Séba, en ging naar Haran.
- 11 En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen van die plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en legde zich te slapen in die plaats.
- 12 En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neer.
- 13 En ziet, de HEERE stond daarop en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; dit land, waarop gij ligt te slapen, zal Ik aan u geven, en aan uw zaad.
- 15 En zie, Ik ben met u, en Ik zal u behoeden overal, waarheen gij trekken zult, en Ik zal u terugbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, wat Ik tot u gesproken heb.
- 16 Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewis is de HEERE aan deze plaats, en ik heb het niet geweten!

Wetenschap en Gezondheidsectie 3**11** | 331:12 (alleen), 23 | De Wetenschap van het Zijn

God is Alles-in-alles, zo leert ons de Heilige Schrift. Hij vult alle ruimte en men kan zich een zodanige alomtegenwoordigheid en individualiteit onmogelijk anders voorstellen dan als oneindige Geest of Gemoed. Daarom is alles Geest en geestelijk.

12 | 512:9–11 | Genesis

Geest wordt gesymboliseerd door sterkte, tegenwoordigheid en macht en ook door heilige, met Liefde bevreugelde gedachten.

13 | 174:10–16 | Fysiologie

De schreden der gedachten, uitstijgend boven stoffelijke standpunten, gaan langzaam en voorspellen de reiziger een lange nacht, maar de engelen van Zijn tegenwoordigheid — de geestelijke ingevingen, die ons doen weten wanneer „de nacht is voorbijgegaan en de dag is nabijgekomen” — zijn onze hoeders in het duister.

14 | 581:5 | Verklarende Woordenlijst

ENGELLEN. Gods gedachten, die tot de mens komen; geestelijke ingevingen, rein en volmaakt; de bezieling van goedheid, reinheid en onsterfelijkheid, die alle kwaad, zinnelijkheid en sterfelijkheid tenietdoet.

15 | 299:15 | De Wetenschap van het Zijn

Deze opwaarts stijgende wezens voeren ons nooit tot het eigen ik, tot zonde of stoffelijkheid, maar zij leiden ons tot het goddelijk Beginsel van al het goede, waarheen iedere werkelijke individualiteit, beeltenis of gelijkenis van God opgaat. Als wij ernstig aandacht schenken aan deze geestelijke gidsen, toeven zij met ons en zullen wij „onwetend engelen herbergen.”

De Bijbelsectie 4**13** | Luk. 4:14

14 En Jezus keerde weer, door de kracht des Geestes, naar Galiléa; en het gerucht van Hem ging uit door het gehele omliggende land.

14 | Luk. 6:12, 13, 17–19

12 En het geschiedde in die dagen, dat Hij uitging naar de berg, om te bidden, en Hij bleef de nacht over in het gebed tot God.
 13 En toen het dag was geworden, riep Hij Zijn discipelen tot Zich, en verkoos er twaalf uit hen, die Hij ook apostelen noemde:
 17 En met hen afgekomen zijnde, stond Hij op een vlakke plaats, en *met Hem* de schare van Zijn discipelen, en een grote menigte des volks van geheel Judéa en Jeruzalem, en van de zee kant van Tyrus en Sidon;
 18 Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren; en zij werden genezen.
 19 En heel de schare zocht Hem aan te raken; want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.

15 | Luk. 11:1

1 En het geschiedde, toen Hij in een zekere plaats was biddende, toen Hij ophield, dat een van Zijn discipelen tot Hem zeide: Heere, leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft.

16 | Matth. 5:2

2 En Zijn mond geopend hebbende, leerde Hij hen, zeggende:

17 | Matth. 6:6–8 *wanneer*

6 ... wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden.
 7 En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden.
 8 Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij van node hebt, eer gij Hem bidt.

18 | 1 Kor. 14:15

15 Wat is het dan? Ik zal *wel* met de geest bidden, maar ik zal ook met het verstand bidden; ik zal *wel* met de geest zingen, maar ik zal ook met het verstand zingen.

Wetenschap en Gezondheidsectie 4**16** | 1:1–4 | *Gebed*

Het gebed, dat de zondaar hervormt en de zieke geneest, is een onvoorwaardelijk geloof, dat alle dingen mogelijk zijn voor God — een geestelijk begrijpen van Hem, een ontzelfde liefde.

17 | 12:2 *Enkel* | *Gebed*

Enkel een verzoek aan God of Hij de zieken wil genezen, heeft niet de macht méér van de goddelijke tegenwoordigheid te verwerven dan er altijd is. Een dergelijk gebed is weldadig voor de zieken door zijn invloed op het menselijk gemoed, daar het dit door een blind geloof in God krachtiger op het lichaam doet inwerken. Dit is echter niet anders dan het ene geloof, dat het andere uitwerpt — het geloof aan het onbekende, dat het geloof aan ziekte uitwerpt. Wat door blind geloof werkt, is noch Wetenschap, noch Waarheid, en het is ook niet het menselijk begrijpen van het goddelijk, genezend Beginsel, zoals dit zich in Jezus openbaarde, wiens ootmoedige gebeden diepgaande en oprechte betuigingen van Waarheid waren — van de gelijkenis van de mens met God en van de eenheid van de mens met Waarheid en Liefde.

18 | 473:11–16 | *Samenvatting*

Christus is de ideale Waarheid, die komt om ziekte en zonde te genezen door Christian Science en die alle macht toekent aan God. Jezus is de naam van de mens, die meer dan alle andere mensen de Christus heeft getoond, de ware idee van God, die zieken en zondaars geneest en de macht van de dood vernietigt.

19 | 228:27–31 | *Voetstappen van Waarheid*

Er is geen macht buiten God. De almacht bezit alle macht en een andere macht erkennen, is God de eer onthouden. De ootmoedige Nazarener wierp de veronderstelling, dat zonde, ziekte en dood macht hebben, omver. Hij bewees, dat zij machteloos zijn.

20 | 15:15–20, 29–33 | *Gebed*

Om op de juiste wijze te bidden, moeten wij in de binnenkamer gaan en de deur dichtdoen. Wij moeten de lippen sluiten en de stoffelijke zinnen tot zwijgen brengen. In het stille heiligdom van ernstige verlangens moeten wij de zonde ontkennen en Gods alheid bepleiten. Zelfverzaking, reinheid en liefde zijn voortdurende gebeden. Daden en niet woorden, begrijpen en niet geloof, winnen het oor en de rechterhand van de almacht en zullen ongetwijfeld oneindige zegeningen met zich brengen. Betrouwbaarheid is de grondslag van een verlicht geloof. Zonder gereed te zijn voor heiligheid kunnen wij heiligheid niet ontvangen.

De Bijbelsectie 5**19** | Ps. 91:1, 11

1 Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige.¹¹ Want Hij zal Zijn engelen aangaande u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.

20 | Hand. 5:12 (tot volk)

12 En door de handen der apostelen geschiedden vele tekenen en wonderen onder het volk;

21 | Hand. 12:1, 5–11

1 En omtrent de zelfde tijd sloeg de koning Heródes de handen aan sommigen van de gemeente, om die kwalijk te behandelen.
 5 Petrus dan werd in de gevangenis bewaard; maar door de gemeente werd een gedurig gebed tot God voor hem gedaan.
 6 Toen Heródes hem nu zou voorbrengen, sliep Petrus die zelfde nacht tussen twee krijgsknechten, gebonden met twee ketenen; en de wachters voor de deur bewaakten de gevangenis.
 7 En ziet, een engel des Heeren stond daar, en een licht scheen in de woning, en slaande de zijde van Petrus, wekte hij hem op, zeggende: Sta haastig op. En zijn ketenen vielen af van de handen.
 8 En de engel zeide tot hem: Omgord u, en bind uw schoenzolen aan. En hij deed alzo. En hij zeide tot hem: Werp uw mantel om, en volg mij.
 9 En uitgaande volgde hij hem, en wist niet, dat het waarachtig was, hetgeen door de engel geschiedde, maar hij meende, dat hij een gezicht zag.
 10 En toen zij door de eerste en tweede wacht gegaan waren, kwamen zij aan de ijzeren poort, die naar de stad leidt; welke van zelf hun geopend werd. En uitgegaan zijnde, gingen zij een straat voort, en terstond scheidde de engel van hem.
 11 En Petrus tot zichzelf gekomen zijnde, zeide: Nu weet ik waarachtig dat de Heere Zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Heródes, en *uit* al de verwachting van het volk der Joden.

22 | Ps. 119:33

33 HEERE! leer mij de weg van Uw inzettingen, en ik zal hem houden ten einde toe

23 | 2 Kor. 3:17 waar

17 ... waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.

Wetenschap en Gezondheidsectie 5**21** | 224:31–32 De | Voetstappen van Waarheid

De macht van God brengt de gevangene bevrijding.

22 | 94:16 | Christian Science contra het Spiritisme

Overal waar tirannie, onverdraagzaamheid en bloedvergieten worden gevonden, komen deze voort uit het geloof, dat het oneindige naar het voorbeeld van sterfelijke persoonlijkheid, hartstocht en opwellingen is gevormd.

23 | 390:7–10 | De Toepassing van Christian Science

Het is onze onwetendheid omtrent God, het goddelijk Beginsel, die de schijnbare disharmonie veroorzaakt en wanneer wij Hem werkelijk begrijpen, wordt de harmonie hersteld.

24 | 207:8 | Voetstappen van Waarheid

God is niet de schepper van een boosaardig gemoed. Het kwaad is inderdaad niet Gemoed. Wij moeten gaan inzien, dat het kwaad de bedrieglijke misleiding en onwerkelijkheid van het bestaan is. Het kwaad is niet oppermachtig; het goede staat niet hulpeloos; evenmin komen de zogenaamde wetten van de stof in de eerste plaats en komt de wet van Geest in de tweede plaats. Leren wij deze les niet, dan zullen wij de volmaakte Vader, of het goddelijk Beginsel van de mens, uit het oog verliezen.

25 | 106:7 | Het Dierlijk Magnetisme Ontmaskerd

God heeft de mens met onvervreembare rechten begiftigd en hiertoe behoren zelfbestuur, rede en geweten. De mens bestuurt zichzelf alleen dan op de juiste manier, wanneer hij goed wordt geleid en bestuurd wordt door zijn Maker, de goddelijke Waarheid en Liefde.

26 | 574:27–30 | De Openbaring

Dezelfde omstandigheid, die u in uw gevoel van smart als een kastijding en een kwelling beschouwt, kan door Liefde tot een engel worden gemaakt, die u onwetend herbergt.

De Bijbel

sectie 6

24 | Mal. 2:10 (tot *geschapen*)

10 Hebben wij niet allen één Vader? Heeft niet één God ons geschapen?

25 | Filipp. 2:2

2 Zo vervult mijn blijdschap, dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed *en* van één gevoelen zijnde

26 | Openb. 15:4 (tot *aanbidden*)

4 Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam *niet* verheerlijken? Want Gij zijt alleen heilig; want alle volken zullen komen, en voor U aanbidden;

27 | Ps. 86:10

10 Want Gij zijt groot, en doet wonderwerken; Gij alleen zijt God.

Wetenschap en Gezondheid

sectie 6

27 | 467:8–13 | *Samenvatting*

Men moet grondig begrijpen, dat alle mensen één Gemoed hebben, één God en Vader, één Leven, Waarheid en Liefde. Het mensdom zal volmaakt worden, naarmate dit feit aan het licht komt; er zal geen oorlog meer zijn en de ware broederschap der mensen zal worden gevestigd.

28 | 340:24 | *De Wetenschap van het Zijn*

Eén oneindig God, het goede, verenigt mensen en volken; vormt de broederschap der mensen; maakt een einde aan oorlogen; doet het Schriftwoord in vervulling gaan: „Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf”; doet heidense en Christelijke afgoderij teniet; — al wat verkeerd is in maatschappelijke, burgerrechtelijke, strafrechtelijke, staatkundige en kerkelijke wetten; brengt gelijkstelling der seksen; heft de vloek op, die op de mens rust, en laat niets over, dat kan zondigen of lijden, dat gestraft of vernietigd kan worden.

29 | 481:4 | *Samenvatting*

Gods wezen is oneindigheid, vrijheid, harmonie en onbegrensde gelukzaligheid. „Waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.” Evenals de hogepriester van weleer is de mens vrij „om in te gaan in het heiligdom” — het rijk van God.

30 | 471:20–22 | *Samenvatting*

God is oneindig, daarom altijd tegenwoordig en er is geen andere macht of tegenwoordigheid.

De Stichting CS Bijbellessen Online Nederland, Zoetermeer, publiceert deze uitgave onder licentie van The Christian Science Publishing Society. Boston, Massachusetts, Verenigde Staten. © [2014] The Christian Science Publishing Society. De citaten zijn uit *Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift*, Nederlandse editie, © 1951, 1971, herziene uitgave 1979, 1999, The Christian Science Board of Directors. Alle rechten voorbehouden. Kopiëren of anderszins vermenigvuldigen is verboden.

De wekelijkse bijbellessen uit het *Christian Science Kwartaalboekje*™ — bijbellessen waarvan de teksten genomen zijn uit de Bijbel, Statenvertaling 1977, © Nederlands Bijbelgenootschap 1977, en uit het Christian Science leerboek : *Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift* door Mary Baker Eddy.

Het wettig gedeponeerde beeldmerk van het *Christian Science Kwartaalboekje*™ is het eigendom van The Christian Science Publishing Society en wordt met toestemming gebruikt. Dit beeldmerk is geregistreerd bij het Patent and Trademark Office van de Verenigde Staten. Het kopiëren en vermenigvuldigen in welke vorm dan ook is verboden.